

Dinsdagmorgen 13 april 1915.

Ja het was er een. Buren hebben hem gezien.

Dinsdagavond.

Het nieuws komt aan, dat de zeppelin in Maria Aalter neergeschoten ligt, en er zeven dooden van de bemanning zijn. Er wordt zooveel verteld. Wie durft er nog geloof aan iets hechten ?

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnood* »)